

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ  
ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ  
ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ



**ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ.**

27 Ιανουαρίου: Διεθνής Ημέρα Μνήμης  
Θυμάτων Ολοκαυτώματος



**Μ**ΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ  
(ΕΔΡΑ ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

### Συντελεστές γιορτής

Οι εκπαιδευτικοί

Ζαραβέλα Ευαγγελία (υπεύθυνη γιορτής: χρονικό – επιλογή λογοτεχνικών έργων και βίντεο)

Βιρβίλης Κωνσταντίνος (συντονισμός γιορτής)

Γεωργίου Ιωάννης (τεχνική υποστήριξη)

Καραγιάννης Ελευθέριος, Κυριακούλης Διονύσιος – Ιωάννης (μουσική επιμέλεια – ενορχήστρωση, μουσική προετοιμασία)

Κυριακούλης Διονύσιος – Ιωάννης (διεύθυνση συνόλου)

Καββαδά Ευαγγελία (πιάνο), Καραγιάννης Ελευθέριος (σαξόφωνο), Σερέφας Νικόλαος (κλαρίνο)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Γ1 (αφήγηση)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 (χορωδία)

Τμήμα Γ1 (μουσικά όργανα)

Βενέτης Ελευθέριος – Μπουζιούρης Φίλιππος (κλαρίνο)

Δρίμτζιας Δημήτριος (τρομπέτα)

Κολιούση Αθηνά (κιθάρα)

Νικολαΐδης Γεώργιος (μπουζούκι)

Θεμελή Παρασκευή (σαξόφωνο άλτο)

### Πρόγραμμα εκδήλωσης

1. Καλωσόρισμα από την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Ζαραβέλα.
2. Χρονικό. Διαβάζει η μαθήτρια Αθηνά Κολιούση.
3. Ποίημα «Το κάψιμο των βιβλίων» του Bertolt Brecht. Διαβάζει η μαθήτρια Τατιάνα Μουσελίμη.
4. Χρονικό. Διαβάζουν: Θωμάς Κόντος, Αλεξάνδρα Γεωργίου, Αριάδνη Στεργίου, Φίλιππος Μπουζιούρης, Ιφιγένεια Σμπήλια, Λαμπρίνα Αρβανίτη.
5. Προβολή βίντεο «Η νύχτα των κρυστάλλων».
6. Προβολή βίντεο «Να το μάθουν όλοι».
7. Μοιρολόι. Παίζουν οι μαθητές: Φίλιππος Μπουζιούρης και Γεώργιος Νικολαΐδης.
8. Παρουσίαση του Paul Celan και του έργου του. Διαβάζουν οι μαθήτριες: Ιφιγένεια Σμπήλια και Αλεξάνδρα Γεωργίου.
9. Ποίημα «Η Φούγκα του Θανάτου» του Paul Celan. Διαβάζουν οι μαθητές: Δημήτρης Δρίμτζιας και Φίλιππος Μπουζιούρης.
10. Ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Δημήτρη Κοράκη «Ιστορίες από τα παλιά Γιάννινα» σχετικά με την εξολόθρευση των Εβραίων των Ιωαννίνων. Διαβάζουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Γ1: Αριάδνη Στεργίου, Αθηνά Κολιούση, Λευτέρης Βενέτης, Τατιάνα Μουσελίμη, Αλεξάνδρα Γεωργίου, Ιφιγένεια Σμπήλια, Δημήτρης Δρίμτζιας.
11. Παρουσίαση του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Διαβάζει ο μαθητής Αριστοτέλης Θεοδοσίου.
12. ♪ Χορωδία. Τραγουδι «Άσμα Ασμάτων» (στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης, μουσική: Μίκης Θεοδωράκης).
13. Κλείσιμο ημέρας μνήμης.