

**28 Οκτωβρίου 1940**



**28 Οκτωβρίου 1940**



 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

### Συντελεστές γιορτής

Οι εκπαιδευτικοί

Ζαραβέλα Ευαγγελία (υπεύθυνη γιορτής: χρονικό – επιλογή λογοτεχνικών έργων)

Βιρβίλης Κωνσταντίνος (συντονισμός γιορτής)  
Γεωργίου Ιωάννης (τεχνική υποστήριξη)

Καραγιάννης Ελευθέριος, Κυριακούλης Διονύσιος – Ιωάννης (μουσική επιμέλεια - ενορχήστρωση)

Αναστάση Γεωργία, Ζάχος Χρήστος, Καββαδά Ευαγγελία,  
Καραγιάννης Ελευθέριος, Κυριακούλης Διονύσιος – Ιωάννης, Σερέφας Νικόλαος (μουσική προετοιμασία)  
Κυριακούλης Διονύσιος – Ιωάννης (διεύθυνση συνόλου)

Αναστάση Γεωργία - Καββαδά Ευαγγελία (πιάνο), Καραγιάννης Ελευθέριος (σαξόφωνο), Σερέφας Νικόλαος (κλαρίνο)

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Β2 (χορωδία)  
Τμήμα Γ1 (μουσικά όργανα)

Βενέτης Ελευθέριος – Μπουζιούρης Φίλιππος (κλαρίνο)  
Δρίμτζιας Δημήτριος (τρομπέτα)  
Κολιούση Αθηνά (κιθάρα)  
Νικολαΐδης Γεώργιος (μπουζούκι)

Τμήμα Β1 (μουσικά όργανα)  
Ζιώγας Σωτήριος – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος (μπουζούκι)  
Θεμελή Παρασκευή (σαξόφωνο άλτο)  
Ντίτορα Ζωή (κιθάρα)

### Πρόγραμμα σχολικής γιορτής

1. Καλωσόρισμα από την εκπαιδευτικό Ευαγγελία Ζαραβέλα.
2. Χρονικό. Διαβάζει η μαθήτρια Νικολέτα Κίτσου.
3. Ποίημα «Το κάψιμο των βιβλίων» του Bertolt Brecht. Απαγγέλλει η μαθήτρια Ευαγγελία Μπέλλου.
4. Χρονικό. Διαβάζει η μαθήτρια Δέσποινα Μιχαήλογλου.
5. Προβολή για την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου.
6. Απόσπασμα από «το Άξιον εστί» του Οδυσσέα Ελύτη. Διαβάζει ο μαθητής Ιωάννης Μπίκας.
7. ♪ Χορωδία. Τραγούδι «4 στρατηγοί» (στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης, μουσική: Μάνος Χατζιδάκις).
8. Απόσπασμα από «το Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας» του Οδυσσέα Ελύτη από τις μαθήτριες: Ευτυχία Κολιούση και Κατερίνα Κεχαγιά.
9. ♪ Χορωδία. Τραγούδι «Μελαχρινέ Ναπολιτάνο» (στίχοι: Πυθαγόρας, μουσική: Γιώργος Κατσαρός).
10. Χρονικό. Διαβάζει η μαθήτρια Ευαγγελία Μπέλλου.
11. ♪ Χορωδία. Τραγούδι «Γυναίκες Ηπειρώτισσες» (στίχοι: Πυθαγόρας, μουσική: Γιώργος Κατσαρός).
12. Χρονικό. Διαβάζουν οι μαθήτριες: Μαλβίνα Παππά, Ίλια Πιτσαρού, Δέσποινα Μιχαήλογλου και Ευτυχία Κολιούση.
13. ♪ Χορωδία. Τραγούδι «Ποιος τη ζωή μου» (στίχοι: Μάνος Ελευθερίου, μουσική: Μίκης Θεοδωράκης).
14. Χρονικό. Διαβάζουν οι μαθήτριες: Ευαγγελία Μπέλλου και Κατερίνα Κεχαγιά.
15. ♪ Χορωδία. Τραγούδι «Άσμα Ασμάτων» (στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης, μουσική: Μίκης Θεοδωράκης).
16. Απόσπασμα από το Γερμανικό Εγχειρίδιο Πολέμου του Bertolt Brecht. Διαβάζουν οι μαθήτριες: Νικολέτα Κίτσου και Μαλβίνα Παππά.
17. Μοιρολόι. Παίζουν οι μαθητές: Φίλιππος Μπουζιούρης και Γεώργιος Νικολαΐδης.
18. Κλείσιμο γιορτής από τον μαθητή Ιωάννη Μπίκα.
19. Ύμνος εις την Ελευθερίαν (ποίηση: Διονύσιος Σολωμός, μουσική: Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρης).
20. Απονομή αριστείων και βραβείων προόδου.

